

Referat Kulturarrangement den 21. januar 2017

Arrangører: Jette og Moller

Mødested: kl. 13:15 Ved Nørreport Station

Ikke deltager: Erik

Vores kulturarrangement blev annonceret som en KOLD fornøjelse. Og det må man sige at det blev. Alle var dog advaret på forhånd, så det var det varme tøj, der var fundet frem.

På trods af det, så var det bare såååå koldt at vandre rundt i næsten 4 timer i Københavns gader i de hjemløses fodspor. Men så fik vi følt på vores egen krop, hvad disse mennesker er udsat for – barske forhold.

Vi mødtes kl.13:15 foran Nørreport Station. Da alle var samlet gik vi ned mod H.C. Andersens Boulevard og lige inden for porten til H.C. Ørsted Parken, blev der arrangeret et "ta selv bord". Der blev disket op med de lækreste sandwich, granatæble shot, hvidvin, øl, vand, sodavand. Der var bare det hele.

Dagens arrangement var en byvandring i København, med en helt speciel guide, nemlig Steen.

En lille præsentation af guiden:

Mit navn er Steen. Jeg har arbejdet normalt stort set hele mit liv, men er endt på gaden som pensionist og har derfor været langt nede. Heldigvis er jeg kommet videre med mit liv blandt andet takket være Projekt Udenfor, så jeg nu kan fortælle om livet og mine oplevelser på gaden og forhåbentlig derved øge forståelsen for de hjemløses situation og fortælle, at hvis omstændighederne er rigtig uheldige ja, så kan det faktisk ske for alle.

En kort beskrivelse af byvandringen:

På min tur vil jeg fortælle om hjemløselivet, som det var for mig, og jeg vil vise nogle af mine opholdssteder samt fortælle om nogle af de ting, der skete dér, og hvordan kontakten var med andre mennesker. Jeg vil også vil også fortælle om det arbejde som fx Den Sorte Gryde og andre gør for hjemløse og udsatte, derfor er noget af turen sat af til det formål. Vi starter i HC Ørstedsparken og kommer bl.a. forbi Nansensgade og Rundetårn.

Steen ankom før tiden og hyggede sig med en lille shot samtidig med han præsenterede dagens program.

Han fortalte om sin baggrund og hvordan han var endt på gaden i forbindelse med en dyb depression. Det var lidt skræmmende at der ikke var nogen der havde "samlet" ham op noget før i forløbet.

Vi blev ført gennem H.C. Ørstedsparken. Steen fortalte, at i den del der vender ud mod H.C. Andersens Boulevard, holdt de udenlandske hjemløse til. De danske holdt til i den modsatte ende. Nogle af de "gode" hjemløse fik ind imellem lov til at overnatte i det lille skur om vinteren.

Vi kom forbi "Den Sorte Gryde", en lille hyggelig cafe, hvor de hjemløse kunne få et måltid mad, varme og kaffe. Steen brugte megen tid her, hvor han også læste i de bøger, der var blevet doneret til stedet. Det er også her man kan aflevere tøj og andet, som de hjemløse kan få glæde af.

Rundt om hjørnet var der et lokale med "bagagebokse". Det havde Steen brugt meget til opbevaring af ekstra tøj og andre genstande. Han fortalte, at det med at få bad ikke altid var så nemt når man boede på gaden. Det var der også mulighed for her. Der var meget begrænset åbningstid.

Flere spurgte ind til hvor Steen havde boet da han levede på gaden, og det præsenterede han os for. Et hjørne bag Rundetårn – her er så mit soveværelse. Dagtimerne brugte han til at rydde op på pladsen, så han var efterhånden blevet et kendt ansigt. Han havde ved hjælp af nogle byggematerialer og isoleringsfolie fået "bygget" sig et "soveværelse", men det var ikke altid det fik lov til at stå. Mange andre ville også gerne have noget til at skærme sig med i vinterkulden.

I miljøet findes der de gode og de slemme. Nogle er helt tabt på gulvet og bruger deres indsamlede penge til druk og stoffer, og så er der de andre, som gerne vil ud af miljøet. Det er så lykkedes for Steen at komme et skridt videre.

Efter en spændende og meget tankevækkende rundtur inviterede vi Steen med en tur på "Lammet". Stedet ligner sig selv fuldstændigt fra gamle dage. Her fik vi lidt varme og forfriskninger. Steen fik resten af sandwich, snacks og øl med sig. Det var han rigtig glad for – så var aftensmaden hjemme.

Vi sagde farvel til Steen og takkede ham meget for en fantastisk tur. Jeg har senere modtaget en mail fra Gadens Stemmer, at Steen synes vi var den bedste gruppe, han nogensinde havde guidet for.

Afslutningen på kulturarrangementet foregik på Det Lille Apotek, hvor vi (langt om længe) fik en dejlig middag, Laks og Tournedos til en billig pris, men fin kvalitet.

En afsluttende drink måtte der til. Det blev lige rundt hjørnet på Cafe G.

Tak for dejligt selskab til årets første arrangement. En meget tankevækkende oplevelse.

I kan nedenfor læse lidt mere om Gadens Stemmer.

Gadens Stemmer A.M.B.A. er en socialøkonomisk virksomhed, som udbyder byvandring og foredrag af socialt udsatte borgere, som det ordinære arbejdsmarked ikke formår at rumme. De tilbyder lønnet og meningsgivende beskæftigelse som guide og foredragsholder, med fokus på personlige fortællinger fra et liv som socialt udsat og i skyggen af det ordinære samfund. Gadens Stemmer arbejder for øget livskvalitet gennem mødet mellem mennesker, og at bringe den enkelte tættere på uafhængighed af offentlige ydelser.

De blev stiftet som uafhængigt andelsselskab med egen bestyrelse i november 2013, efter at have været udviklet under NGO'en Projekt Udenfor og senere i kommunalt regi som metodeudviklingsprojekt, finansieret af satspuljemidler fra Socialministeriet.

Gadens Stemmer A.M.B.A er en not-for-profit virksomhed. Det betyder, at alt evt. overskud investeres i drift og udvikling af virksomheden eller til almennyttige formål.

De har til huse i Kooperationens Hus i Reventlowsgade - tæt ved Hovedbanegården.

Deres mission

Deres principielle udgangspunkt er, at alle mennesker skal have mulighed for at udfolde sig positivt i samspil med det øvrige samfund.

De ser det som deres fornemmeste opgave, at skabe en rummelig arbejdsplads, så mennesker - som ikke nødvendigvis kan yde 100% på det ordinære arbejdsmarked - har en mulighed for at udnytte deres specifikke kompetencer og blive en del af et samfund, hvor det at have tilknytning til en reel arbejdsplads, er en væsentlig faktor til opnåelse af social inklusion.