

Kultur lørdag den. 29. September 2018.
Arrangør: Jørgen

Vi mødtes på Københavns hovedbanegård under uret klokken 13:00. Alle kom før tiden denne lørdag. Humøret var højt og Jette spiste som sædvanlig et stort brød med masser af indhold. Efter krammere hele vejen rundt begik vi os ud af bagindgangen mod Istedgade. En slentretur mod den gamle kød by gav stof til mange minder om gamle dage. Vi krydsede rundkørslen hvor alle transvestitterne havde været til salg i de svundne dage. Vi gjorde holdt på Søndre Boulevard ved bænken hvor der var udskænkning af hvidvin med tilhørende snack og toast. Snakken gik som sædvanlig godt. Herefter gik vi ud til Enghavevej hvor vi nåede bestemmelses stedet foran Vestre fængsel.

Vi skulle deltage i Copenhagen Marker & CopenhagenX Festival 2018. Det foregik i en gammel sporvogns remise. Vi skulle møde alt fra innovation og opfinderi, gør-det-selv-projekter og gør-det-sammen-aktiviteter og opleve den virtuelle verden, med Virtual Reality og Augmented Reality. Det var Nørder helt ud til fingerspidserne. De brændte for det de lavede. Det meste var kendte ting som flere af os har benyttet i erhvervslivet, men der var dog også nye spændende ting at beskæftige sig med. For eksempel kørte vi racerbil i simulator med virtuel briller på. En oplevelse der godt kunne fremkalde en smule kvalme. Største delen af os prøvede heldigvis Virtuel reality (VR) oplevelsen hos O'Shea Design. Sønnen havde skrevet på programmet i fem år. Det var en utrolig tur på lidt over tre minutter hvori indgik fantasi og en rutsjebane tur uden lige.

Sjovt at stå og betragte dem der sad i stolen og oplevede den verden. Det var meget stort. Det må vi have mere af i fremtiden. Vi drak resten af hvidvinen i mens inden vi begav os til værtshuset Jernbanecafeen bag hovedbanegården.





I jernbanecafeen gik det som det plejer. Stuvende fyldt og stamgæsterne kom i bus efter en skovtur. I loftet var udsmykningen Humle planter inden de skiftes til oktoberfesten om en uge. Desværre var der ikke mere rød Tuborg. Det er jo kun i maj blev vi belært om endnu engang. Så gik turen atter mod aftensmaden.

Vi ankom til Frk. Barners Kælder i Helgolandsgade. Bord og hovedmenuen var bestilt på forhånd. Så det smertefrit med drikkevarerne. Det hele endte godt med dessert og kaffe som man ønskede det. Æblekagen kan anbefales for en anden gangs skyld.

Dejlig dag med dejlige mennesker. Godt vi skal til Skotland sammen om lidt over en uge.

Vedbæk de. 30. September 2018. Jørgen