

Kulturarrangement lørdag den 10.08.2019.

Arrangør: Steen og Lene.

Deltagere: alle kulturmedlemmer.

Vi mødes som aftalt foran Matas, på Nørreport Station kl. 13.00.

Da alle kulturmedlemmer var samlet gik vi til Amager Bryghus på Nørreport, hvor der var reserveret borde, så vi kunne spise de sandwich, arrangørerne havde lavet hjemmefra.

Det eneste krav var, vi købte bryghusets øl, og det var vist intet problem!

Mens vi nød mad og øl fik aberne papirer på hvad vi skulle bagefter, nemlig Geologisk Museum, så de kunne tage stilling til hvilken udstilling, der var mest interessant for dem.





Vi gik til museet og efter betaling gik nogle ind og så Mineralsalen andre til særudstillingen Fashioned from Nature og alle fik set udsmykningen af vestibulen, efter tanker af Nils Steensen, og udsmykket af Oscar Matthiesen.

Da alle var trætte af de kulturelle indslag gik vi i Kongens Have til velfortjent drikkepause med vin og øl.

Vi fandt et hyggeligt sted på et gammelt træ, hvor der heldigvis var skygge.



Efter at alle havde slukket tørsten gik vi videre til Kultorvet til det Hvide Lam, hvor det lykkedes os at få borde og stole nok udenfor, og alle fik noget at drikke trods en noget skrap servitrice.

Vi havde bestilt bord kl.18 på Jacobsen, som Steen fejlagtigt troede var på Gråbrødretorv, efter en ekstra gåtur kom vi tilbage Kultorvet og fandt restauranten.

Desværre blev vi placeret indendørs i et varmt område, men serveringen var heldigvis gode til løbende at sørge for isvand.

Der var rabat på maden ved fremvisning af kort til ældresagen, så det blev heldigvis en billigere middag for alle.

Efter maden, gik alle udenfor for at få serveret kaffe.

Steen og jeg takkede af for et hyggeligt samvær med aberne, da vi var hundepassere.

Hvordan det derefter gik, må vi høre de andre medlemmer om.

Vi vil takke for det gode vejr og de skønne aber vi var sammen med.

Steen og Lene