

Referat af den 26. maj 2018, Sofiero Slot.

Afbud: Erik

De fleste var mødt foran Sundbussernes terminal præcis kl. 13.00 og de fleste fik en lille grå til halsen inden ombordstigning. De fleste havde nok også gættet vores bestemmelsessted, Sofiero Slot og den smukke blomsterpark lidt nord for Helsingborg.

Alle kom vel ombord og fandt hurtigt en passende plads, selvom man sad en smule klemmt, øl har det dog med at kompensere for den slags små ubehageligheder, så dem fik vi en enkelt af. Inden man når at nyde sejladsen, er den forbi.

Hu hej vilde dyr, afsted til bus nr. 8, lige modsat havnen. Bus 8 viste sig at være en populær én af slagsen, vi var ikke alene, et kvarters tid senere ankom vi ved hovedindgangen til Sofiero Slot.

Klokken var nu ved at være 14.00 og enhver ABE ved, at ved denne tid begynder maven at knurre, så efter en kort præsentation af Sofiero Slot, parken og dets byherre og ejere styrede vi direkte mod legehuset, der skulle vi nemlig indtage lidt til ganen.

Vin, øl og sandwiches i små mundrette størrelser gled behændigt ned gennem

halsåbningen og ydede den forventede virkning på maveregionerne. Efter en lille times tid i en fortættet stemning af velvære blandet med duftene fra de tusinder af rhododendroner der står overalt i den smukke park, begav vi os i samlet flok ned i gennem de stejle slugter og skrænter, ned mod Øresund.



Netop på disse skråninger er livsvilkårene for de fleste rhododendron arter perfekte og de viser sig derfor i sin fineste og smukkeste indpakning, netop når de blomstrer, fra midt maj til midt juni. Ved foden af skråningerne løber en lille bæk ud i Øresund og udsigten til Kronborg og den danske Øresundskyst er mere betagende her end alle andre steder.

Vi besøgte desuden orangeriet, Ingrid's gamle rosenhave (Dr. Ingrid) og den gamle planteskole hvor man havde dyrket vin siden 1923, vinplanten stod der faktisk endnu.

Sammen med en masse andre, danskere og svenskere tog vi bus 8, ned til centrum igen, desværre var der kun ståpladser, men da vi jo stadig er unge og rørige er det jo ikke et problem. Kl. 18.00 var der bestilt bord i Kings Corner, en ældre kælderrestaurant med charme og fine hvælvninger og et godt traditionelt svensk køkken, med bl.a. dejlige bøffer, muslinger og fiskeretter.

Vejret havde artet sig, lige indtil vi stod af bussen, så væltede det ned fra oven og holdt på, til vi forlod Kings Corner ved 20.00 tiden. I lettere hyggehumeur blev vi enige om at afprøve Hamnkrogen, der ligger lige overfor. Så inden håret blev alt for vådt, fik vi kontakt til nogle dejlige store svenske sjusser af forskellig herkomst. Scanlines fragtede os de små 4 km over sundet tilbage til Helsingør præcis kl. 21.20. Tak for en dejlig dag på Sofiero og i Helsingborg.

