

Referat fra ABE-kultur den 23.09.2017.

Arrangør: Steen og Lene

Afbud: Lone, Stig, Sussie, Torben og Erik.

Vi mødtes som aftalt kl.13.30 ved havnebussens stoppested i Nyhavn.

Alle blev fragtet over til Ofelia Plads, hvor der var bænke og bord, så alle kunne



nyde både en lille en og en bid mad.

Vi var heldige med vejret, det vil sige ingen tegn til regn, men lidt køligt var det.

Efter at have overstået den værste sult og tørst og nydt den dejlige udsigt over havnen gik vi over Inderhavnsbroen til Holmen.

Ved Bradbænken mødtes vi med vores guide, Andreas som skulle vise os rundt på henholdsvis torpedomissil båden Sehsted og ubåden Sælen.

Vi startede på Sehsted, som blev bygget i 1977 på Frederikshavn Værft.

Den havde en besætning på 24 mand, og var en af 10 både bygget til at kunne håndhæve Danmarks suverænitæt og hjælpe med at afværge et eventuelt angreb fra Rusland i den kolde krig. Den havde 2 topedoer om bord.

Der har aldrig været brugt i kamp.



*Sælen blev bygget i Norge i 1985 og var en af 4 ubåde som Danmark købte.
Hver ubåd kostede 20 mill. Kr., men det var småting i forhold til en ombygningen af den som var nødvendig, for at den kunne fungere.*

Den havde også mandskab på 24 personer.

Den kunne dykke ned til 186 meter.

Den var ligesom Sehsted købt til at kunne bruges i den kolde krig, men den kom aldrig i kamp.

I 2003 deltog den i invasionen i Irak, og efter den mission blev den fragtet hjem på et skib i den "vugge" den nu står i.

Da rundvisningen var ovre tørstede vi alle og fandt et hyggeligt sted til at nyde en



genstand.

Derefter gik vi mod Ravelinen, som var vores madsted denne dag.

Selve gåturen tog dog lidt længere end beregnet da Jette, havde overanstrengt sig ved svømning med svømmefødder på, så hun havde rigtig ondt i det ene knæ.

Vi ville have været på Eifel inden maden, men det nåede vi ikke.

Efter maden på Ravelinen gik vi på Kanal Cafeen, et rigtig gammelt værtshus, hvor der stadig blev røget.

Vi skiltes lidt efter kl.21 og de fleste tog Metroen på Christianshavn Torv for at komme hjem.

En hyggelig dag, men vi savnede selvfølgelig de fraværende kulturmedlemmer.

Steen og Lene

