

## Referat Kulturarrangement den 12. januar 2019

### Fra sæd til præmiehest

**Arrangører:** Jette og Moller

**Mødested:** Mødested: Kl. 13.00, Asmundshøj 335, Fredensborg

En kold og våd lørdag middag troppede alle op på adressen Asmundshøj 335. Her var sørget for dejlige sandwiches og drikkevarer. På fjernsynet kørte diasshow for vores rejser og arrangementer, så det kunne blive lidt svært at få folk ud at huset igen. Vi skulle videre til arrangementet kl. 14:00.

Vi samlede os sammen i nogle biler og kørte lidt længere ud på landet. Vi skulle introduceres til en verden der nok for mange er ukendt.

Jens Erik og Pernille tog imod os på den dejlige gård på Langstrupvej. Her blev vi ført videre ind i stalden hvor de dyrebare heste boede. Lille Per blev trukket ud på staldgangen og vi blev belært om Islændere. Der blev stillet en masse spørgsmål. Vi hilste også på en Quarter Horse, som er en meget flot, elegant hest der bliver brugt til Military ridning. Begge til beløb som ligger over vores forstand. De lever godt, hestene hos Jens Erik. Der er både bad og solarium, de bliver rigtigt forkælede – alle hestene på gården.

I staldbygningen på den anden side af gården er der 2-værelses lejligheder. Fra staldgangen ind i en boks, hvor hestene selv kan få ud på en overdækket terrasse og herfra videre ud i deres egen private indhegning.

Det kan da ikke være mere perfekt.

Vi blev inviteret på 1.salen i kontoret. Her holdt Jens Erik et foredrag om heste, hvor mange forskellige der findes, hvordan man passer dem og meget mere. Vi blev også introduceret til det at avle heste. Der er fra gården blevet opfostret mange præmieheste, som er blevet handlet til svimlende summer. Der blev stillet mange spørgsmål, mens vi nød kaffe og kage og den medbragte dram. En meget spændende eftermiddag med indblik i en verden som nok ikke mange af os kendte til i forvejen.

Vi takkede af kl. 16:00 og vendte tilbage til Asmundshøj, hvor hyggen fortsatte indtil vi kl. 17:30 skulle videre til vores spisested i Hillerød.

Kl. 18:00 indfandt vi os hos Willys. Desværre måtte vi vente lidt for længe på maden, men den var til gengæld værd at vente på. Det er bare fantastisk god mad, men det er også i den dyre ende.

Alt i alt en fantastisk dag (synes vi i hvert fald).

Mange hilsner

Jette og Moller