

## Torbens og Sussies Abe kultur Dag, den 8. aug. 2020

Minus Formand Jette og husband Moller

Vi skule mødes på Østerport St. kl. 13.00, alle kom til tiden. Torben stod og ventede og førte alle aberne over til Kastellet, der havde vi fundet et bord under træerne, hvor vi indtog lækre sandwich og kolde øl eller hvidvin. Der var også fasters dressing og franske kartofler.



Det var 30 graders varmt, så vi gik frivillige under jorden. Vi havde bestilt tid på Frihedsmuseet kl. 14.30, i disse Coronatider kunne vi ikke booke en privat gruppe-rundvisning, desværre - men vi kom ind til halv pris 49,50 kr. pr næse. Jeg har været i Frihedsmuseet før det brændte, der var det gamle støvede dokumenter, nu fik vi en dims om halsen, som kunne fortælle hvad De billeder vi stod over for forestillede, og der var f.eks. videoer på væggen som vi kunne følge. Efter vi havde været igennem de 5 forbandede år, dukkede vi op i den dejlig sommerdag og gik til havnebussen ved Toldboden og blev sejlet over til Reffen, der fik vi slukket vores tørst hos Mikkeler, vi fandt et bord med lidt skygge og en dejlig brise, ved 6 tiden var vi godt sultne og gik til Mad gaden og fandt et bord med rigtig skygge og alligevel med vind igennem lokalet. Alle købte hvad de syntes om af mad, og vi kom på det helt rigtige tidspunkt, for senere blev Mad gaden noget crowded, men da var vi gået til vinbaren, som lå lidt frit og det blæsten godt ned til havnen og der kunne vi have det store overblik over området. Vi var også heldige med havnebussen hjem for den var ikke særligt fuld, så vi fulgtes af op til bilen, og hilste på albue maner, farvel og tak for endnu en dejlig varm kulturdag.