

KULTUR 7. MARTS 2020

Arrangør:

Jørgen

MØDESTED

Vi mødtes foran Københavns rådhus lidt ude på pladsen for at være i solen. Det var koldt i skyggen.

Mødested:

Kbh's Rådhus indgang

FORAGE

Vi gik så til hjørnet af Farvergade og Vester Voldgade og slog os ned ved de opstillede Københavner bænke der prydede pladsen.

Kl. 12:30

Fravær: Erik

Bag os var store plantekasse opstillet. I dem var dyrket mange forskellige slags kål. Dejligt at se midt i en storby.

Der blev serveret rød og hvidvin i lange baner samt en masse forskellige snack. Tiden gik i den dejlige sol inden vi skulle videre til hovedattraktionen.

Museumsbesøg

Nu skulle vi gå videre til hjørnet af Stormgade og Vester Voldgade. En længde på 182 meter. Der fik nogle endnu en lille en mens andre tømte blæren inden vi skulle ind på det nye Københavns Museum



Udstillingen

Vi skulle se Paul Fischer's malerier.

Vores rundviser var ikke den der var blevet stillet os i udsigt, men en ung pige. Vi blev vist rundt og så de skønne malerier og stillede vanen tro mange spørgsmål som ikke alle blev besvaret med den allerstørste viden. Det gik dog godt og var en fornøjelse at se kunst på denne måde. Desværre manglede der rigtigt mange af hans malerier. De var i privateje eller udstillet andre steder.



De andre muser

Endnu engang denne dag gik noget galt. Vi skulle på samme billet havde været på Torvaldsens museum. Men ak, de var lukket lige denne dag på grund af en særudstilling der skulle opstilles til dagen efter. Nicolai kirke var også en del af billetten, men også lukke på grund af opstilling.

Værtshus

Så var der ikke andet at gøre end at frekventere en bar. Der var bestilt plads til os alle lige inden museumsturen. Så vi gik på Hotel Danmark (Brøchner Hotels) i deres indendørs Vineyard. De er kendt for Det største udvalg af

rom fra hele verden. Tiden gik mens vi alle nød vores forskellige indkøbte drikkevarer til ilden i den lange pejls i enden af lokalet.

Værtshus

Spisested

Vi gik så videre til Fuego, Holbergsgade 14 hvor de fleste af os indtog en stor peberbøf som sædvanligt.

Endnu en kultur dag er overstået. Det var godt at se alle.

Jørgen