

## Referat Kulturarrangement den 06. august 2022

**Arrangører:** Jette og Moller

**Mødested:** kl. 11:00 Foran Helsingør Station

Tur til Helsingør

Vi mødtes alle kl. 11:00 foran Helsingør Station. Eller næsten alle. Erik var lidt forsinket, og Moller havde forberedelser at tage sig af.

Formanden tog imod efterhånden som folk dukkede op, og da alle var samlet gik vi langs havnekajen i retning mod Kulturværftet. På denne lille tur er der en fantastisk udsigt til Kronborg Slot, og langs kajen er der opsat standere hvor man kan læse/høre historier om gamle dage.

Vi mødtes med Moller længere henne, hvor han havde gjort klar med sandwich og drikkevarer. Her havde vi udsigt til Slottet, Kulturværftet og den Lille Havmand – HAN, som skuer ud over havet, imens dens blanke overflade genspejler både havet, himlen og beskueren.

Desværre havde vi været nødsaget til at ændre vores oprindelige plan – En tur bag lukkede døre på Kronborg – da der ikke var nogen guide ledig. I stedet gik vi en tur på Søfartsmuseet – Danmarks smukkeste hul i jorden.

M/S Museet for Søfart fortæller på stemningsfuld og dramatisk vis historien om Danmark som en af verdens førende søfartsnationer. Museet er tegnet af arkitektfirmaet BIG – Bjarke Ingels Group, og er placeret under jorden omkring en gammel tørdok. Særudstillingen var Kongeskibet.

Efter turen gennem museet samledes vi stille og roligt i cafeteriet, hvor vi fik hvilet vores ben og fik en forfriskning. Her var der udsigt til "hullet i jorden", hvor der var opstillet borde og stole. Der var lavet en "sejlbane" til børnene som kunne prøve kræfter af med små sejlbåde med hjul og sejl.

Vi havde en sen frokost aftale på Københavneren, som er et af de ældste værtshuse i Helsingør.

Københavneren blev stiftet i 1861 og er i dag et af Helsingørs ældste værtshuse. Der er en masse aktiviteter, hvor der bliver spillet musik, holdt billardtuninger, spilles banko og musikaftræner for unge musikanter. Men ABERne nøjedes dog med at indtage det forudbestilte smørrebrød.

Mætte og veltilfredse fortsatte vi i aftenskumringen ud i Helsingør og havnede på Gæstgivergården på torvet. Endnu et sted med masser af historie. Men også med god øl. En dejlig afslutning på en dejlig og afslappet tur. Turen fortsatte til stationen, hvor der var afgang med toget til de hjemlige omgivelser.

Tak for en dejlig dag.