

Referat af arrangement den 5. marts 2022

Alle var til stede, ingen afbud

Der var smil om læberne, da vi så at Erik havde valgt hjørnet af Sdr. Boulevard og Skelbækgade som mødested for dagens arrangement. Det er ikke mange år siden, at stedet tilhørte den "lette garde", altså søde piger som i kortere eller længere perioder kunne lejes til forskellige håndvenlige ydelser.

Nå men, nok om det. Det blev konstateret at alle var ankommet og vi begav os derefter i samlet flok ned i Kødbyen. Efter et par opkald til diverse vejledende apps, fandt Erik omsider stedet for vores mål. Kødbyens Camping, her skulle der golfes.

Ikke rigtig golf, men minigolf. Allerførst skulle der dog lige slukkes noget tørst. Dejlig kold fadøl, fra store velfungerende kander, blev placeret på vores fælles bord. Øl og et par rum og cola til Torben og Sussie gled lystigt ned og vi blev om nu endnu mere opsatte på at golfe. Der blev sat et herre- og damehold, Jørgen og Erik blev for en kort bemærkning, damer, hvorfor det blev sådan, vides ikke.

Det viste sig hurtigt, at der ikke var et entydigt billede, af hvem der havde flair for at svinge køllerne og hvem der ikke havde. Tilfældigheder og held er en del af dette spils dna, derfor er det et godt spil for pensionister. Golfkugler i regnbuens farver fløj igennem luften og ramte en del steder, som ikke på forhånd var tiltænkt som mål. Flere gange lykkedes det dog, at få den lille runde i hul. Steen, Jørgen, Erik, Lene, Kirsten, Jette og Møller nåede én eller flere -hole in one-, trods alt flot.

Normalt går man 18 huller i det rigtige golf, om det også er tilfældet i international minigolf, er uvist, men her var der kun 14, sikkert p.g.a. pladsmangel. Udover os aber, var der en masse unge mennesker der var ude og afprøve det irgrønne plastgræs, så vi var der ikke alene og fælte os bestemt ikke ensomme. men sjovt var det. Efter at have brugt alle de tilbageblivende hjerne-celler til point sammenlægning, stod det klart at brødrererne Hegner har et helt forrygende godt tag i køllerne, men Jørgen var lige 3 slag bedre end Steen.

Al den megen motion kan sagtens have en gunstig indvirkning på tørsten. Vi sagde farvel til Kødbyen og gik via Halmtorvet til Jernbanecafeen overfor Hovedbanegården, pragtfuld sted, masser af søde øldrikkende piger og drenge og nu er de også blevet røgfrie, således at luften er blevet mere human end ved tidligere besøg.

Når indtaget af alkohol tager til, begynder maven helt automatisk at skrig på føde. Heldigt at Erik havde bestilt bord på Café Nytorv, som sjovt nok ligger på Nytorv. Her blev der bestilt lige det, som hver enkelt havde lyst til og et par timer senere var sulten fortrængt og vi gik hver til sit og takker Erik for et godt arrangement.