

## Vi brygger - vi drikker - resten sælger vi!

Vores kulturarrangement den 3. marts 2018. startede meget tidligt – alle aber var særdeles utilfredse med mødetidspunktet – indrømmet kl. 8.45 under uret på Hovedbanegården er ikke for pensionister, men som Lone konkluderet ”vi kan sove når vi bliver gamle”.

Under togturen til Køge, blev der indtaget kaffe, øjenåbner og slik. Derefter gik turen til Braunstein hvor vi havde bestilt rundvisning. Alle mand fik Klippekort m. 5 klip og armbånd som i dagens anledning udløste 2 øl pr. mand ved afgang! Vi var hold 4 - og da der var ventetid på rundvisning kunne vi jo lige så godt benytte tiden til at smage på øllet i baren - ved de 6 tappehaner, nogle fik porter andre dark – den sidste var jeg vild med. Så forlod den sidste morgensurhed alle aber, stemningen blev hvor den hører hjemme - og da det blev vores tur til rundvisning - var så vidt - jeg kunne skønne - alle abers humør i top!

De 2 brødre som startede bryggeriet - ville lave whisky, men den proces tager mindst 3 år, så i mellemtiden kunne de ligeså godt fremstille en ølproduktion – ud fra devisen som referatet overskrift.

Brødrene Braunstein fik succes med øllet og fik en aftale med Coop, som de havde meget vanskelig, ved at overholde, deres produktion var på det tidspunkt, alt for lille til de 1400 butikker der ligger i hele landet.

Med efterhånden fik de styr på produktionen og indkøbt maskiner som kunne klare en større kapacitet,

Og i dag har de produktion af Whisky, Rom, Gin og Snaps m.m. Det var en fin atmosfære og de var bestemt ikke smålige med uddeling af smagsprøver. Der blev indkøbt drikkevarer i stedets salgsforretning og der blev lidt at slæbe på, da vi også fik udleveret vore gaver på 2 øl pr. mand til afsked!

Kl. 13 havde vi bestilt bord på Restaurant Christians Minde, hvor alle købte dagens buffet til 129 kr.

Som aftalt skulle vi have afstemning om hvor årets rejse skal gå hen – jeg fik aldrig talt afstemningens resultat, men flest stemte på Skotland og alle er enige om, at Polen kan så blive næste gang!

Dagens sidste arrangement gik til Hugos kælder, et skønt sted med plads til 100 mennesker og der var vel 200 - god stemning som passede fint til vores tilstand, efter en times tid blev vi enige om at tage toget hjem til Hovedbanegården - hvor vores veje skiltes.

Os der skulle med kystbanen fik en lidt længere tur end forventet, en personpåkørsel, som var en meget trist afslutning på en ellers dejlig kulturdag.

Vi kom hjem til os selv - lige tidsnok til at se Matador!

Kærlig hilsen

Mogens & Kirsten