

Kulturreferat fra 4. Juni 2022

Med start kl. 09:00 mødtes vi på Rungsted havn neden for Kongelig Dansk Yachtklub. Bordene måtte vi låne. Her spiste vi medbragt brød til morgenmad med kaffe og tee inden vi skulle på sejltur til Ven. Vejret var med os og fint med kun en smule vind.

Klokken 9:45 gik vi ombord på det gode skib Uventus. Sjovt nok hed skipper Anders Uventus. Det var en fin og ukompliceret sejltur hvor vi sad på dækket hvor der var plads. Sejladsen tog ca. tre kvarter.

Da vi ankom til Kyrkbackens havn gik vi straks om på græsplænen bag ishuset. Her indtog vi kold Rose´ og Hvidvin inden vi skulle hentes af Johanna Jönsson. Hun var chauffør på den til dagen hyrede bus for at køre os til Backvigen havn. Da aberne går dårligere og dårlige var bussen indlagt for at tage den længste del mellem havnene. Ikke mindst for at spare tid.

Ved ankosten til Backvigens havn gik vi op på udsigtsplatformen over færgens toiletter og nød udsigten ud over vandet mod Sverige. Efter det var der hurtigt enighed om at besætte borde og stole på havnens cafe. Her blev der drukket kolde øller af varierende kvalitet. Heriblandt en del spansk øl.

En smuk gåtur langs Ven's østkyst mod Nordborg's havn gav anledning til undren over mængder af mursten. De lå i vandkanten næsten hele vejen. Det blev opklaret, de var udlagt som Kystsikring. På grund af en vin pause og ganghastigheden blev gangarten ændret ildmarch på den sidste del. Tiden var gået og vi kunne ikke nå til havnen, men måtte skyde genvej til Whisky destilleriet hvor vi skulle hentes. Vi ankom dog før Johanna i sin bus så der var tid til at tømme resten af de seks liter vin inden vi blev kørt tilbage til Kyrkbacken.

Der var bestilt bord på Vens Hamnkro til alle tolv personer. Menuen var forudbestilt. Men ak. Der gik ged i den. Efter flere skrivelser med restauranten meddelte de at der nu var nyt menu kort. Wallenbergara som flere havde bestilt var nu ændret til Wienersnitsel. Vi fik så serveret Wallenbergara alligevel. Alt gik godt alligevel.

Det var nu tid til at finde Uventus igen for at sejle tilbage til Rungsted havn.

Som sædvanligt var det svært at tage afsked. Der var sikret plads på en udendørs kabeltromle på Rungsted kro. Der kunne så nydes en farvel øl. Nogle tog afsked og andre måtte ind og spise på kroen. Det var dejligt at fylde maverne igen i godt selskab inden det definitivt var slut på dette arrangement.

En senere rundspørge oplyste at alle var kommet godt hjem.

Jørgen

